

Afscheid nemen,
is met zachte vingers
wat voorbij is,
dichtdoen en verpakken
in de goede gedachten
der herinnering.

Afscheid nemen,
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen,
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.

Afscheid nemen,
is het moeilijkste in het leven.

Condoleren:

*Wiris uitvaart t.a.v.
"Familie mevrouw Francine Buyse",
Klokkfontein 3 te 9620 Zottegem
of online www.wiris.be.*





Met droefheid, maar dankbaar
om wie zij voor ons was en altijd zal blijven
melden wij u het heengaan van
mevrouw

Francine Buyse

Weduwe van de heer
Willy Van Steenberghe † 1978

Geboren te Leeuwergergem op 5 juli 1934
en zachtjes heengegaan in het W.Z.C. Egmont
te Zottegem op 17 augustus 2022,
omringd en bijgestaan door haar geliefden.

Mama, schoonmama en oma van:

Kurt en Ann Van Steenberghe – Van Melkebeke

Sam Van Steenberghe
Gilles Van Steenberghe en Nancy Hantson

Dank aan Dr. Ignace Van Wambeke,
Dr. Nele Hertegonne en Dr. Shaary Van Wambeke
van Medisch Huis Oombergen,
directie en personeel van W.Z.C. Egmont
voor hun goede zorgen
en iedereen die Francine genegen was.

Een plechtigheid
heeft plaatsgehad in familiekring
op woensdag 24 augustus 2022 .

Daarna is mama te ruste gelegd
op de stedelijke begraafplaats van Zottegem
in de Kluisstraat.

Kurt en Ann, Sam, Gilles en Nancy
danken u voor uw blijken van medeleven.